



STEP

Stichting Tanwalbougou Educatie Project

NIEUWSBRIEF

Jaargang 7, N° 2 december 2006

De Heurne 45
7255 CK Hengelo Gld
Nederland

Tel/fax: 0575 467481

Gironr: 9011808 Rabobanknr.: 12.13.03.268

E-mail: cmkuijperszegers@hetnet.nl

<http://home.wanadoo.nl/stepinfo>

STEP laat droom van kinderen in Tanwalbougou uitkomen.



school november '06

Samen sterk.

Sinds alweer een flinke tijd zet STEP zich in voor het verbeteren van het onderwijs in Tanwalbougou. En bij goed onderwijs hoort een goed schoolgebouw. In Tanwalbougou stonden twee gebouwen, waarvan het oudste in amper bruikbare staat was en het andere, tja dat was enkel het karkas waarvan de materialen door UNICEF waren geschonken. Met steun van onze Belgische vrienden van de oud leiding van de jongerenbeweging van Passendale is het oude schoolgebouw volledig vernieuwd. Hierdoor hadden 180 van de 360 leerlingen toegang tot een goede leeromgeving.

Na het bezoek van Hans en Bertus Waarle aan ons project in Burkina Faso heeft de R.K. kerk in Hengelo besloten om de opbrengst van de vastenactie te besteden aan het dak op het andere schoolgebouw. De onbeschermde muren dreigden anders binnen niet al te lange tijd te verdwijnen. De stichting Wilde Ganzen heeft dit geweldige initiatief verdubbeld. Sinds dit voorjaar hebben alle scholieren van Tanwalbougou een dak boven hun hoofd.



binnenkant schoollokaal zomer 2005



voorjaar 2006 , start bouw dak

Ondertussen werd er ook op andere fronten gestreden om dit tweede schoolgebouw verder af te krijgen. Een van de step donateurs – en tevens donateur van UNICEF- had contact opgenomen met UNICEF Nederland om te vragen hoe dat nu eigenlijk zat met die nooit afgebouwde school in Tanwalbougou. Op haar beurt heeft UNICEF Nederland contact opgenomen met UNICEF Burkina Faso met de vraag dit eens grondig uit te zoeken. De verantwoordelijke voor het UNICEF onderwijsprogramma in Burkina Faso, dhr. Kafando is vervolgens naarstig op zoek gegaan naar een dorpje met de naam Tanwalbougou. Het onderwijs programma van UNICEF in Burkina is enorm, ze bouwen jaarlijks een honderdtal scholen.

Het bleek uiteindelijk dat de materialen voor de bouw van de school waren geleverd door UNICEF, maar dat door een grote reorganisatie op het niveau van de lokale overheid het toezicht op de bouw volledig tekort heeft geschoten. Er is ook een tekort aan controle geweest aan de kant van UNICEF die er van uit ging dat met de levering van alle materialen er wel een school gebouwd zou worden. Toen dhr. Kafando Tanwalbougou uiteindelijk had gevonden vertelde de dorpingen hem van het werk van FEET, de lokale vertegenwoordiger van STEP in Burkina Faso. Om dezelfde fouten te voorkomen heeft het dorp erop aangedrongen om deze keer de bouw te laten volgen door FEET en niet door de lokale overheid.

Zo is van het een het ander gekomen. Dhr Kafando heeft contact opgenomen met Amina Nana, de coördinatrice van FEET. En dankzij de geweldige inzet van alle partijen staan er vandaag twee prachtige gebouwen met zes klaslokalen in Tanwalbougou!

Iedereen hartelijk dank! De kinderen van Tanwalbougou plukken de vruchten van jullie inzet.

Op 24 november is het gebouw officieel geopend en in gebruik genomen .



Op de foto aan de linkerkant zie je de bevolking naar het nieuwe gebouw lopen.

Op het schoolbord op de foto aan de rechterkant zijn een aantal vragen geschreven die in een land waar heel veel kinderen niet naar school gaan van groot belang zijn.

Chaque enfant doit aller à l'école : vrai / faux (elk kind moet naar school gaan : waar of niet waar)

L'enfant doit avoir du temps pour jouer : vrai / faux (het kind moet tijd hebben om te spelen :waar of niet waar)

Un enfant peut quitter sa famille pour aller chercher du travail: vrai/faux (een kind mag zijn familie verlaten om werk te gaan zoeken: waar of niet waar)

In oktober ontving ik (Maria Kuijpers) per post een brief van Ali onze eerste en oudste STEPper.

Beste Mevrouw Maria,

Het is mij een eer om U vandaag deze brief te schrijven. Ik ben in goede gezondheid zo ook mijn familie. Ik denk dat het bij U ook zo is.

Deze brief heb ik geschreven om U te bedanken voor alles wat U zo uitstekend gedaan heeft voor alle leerlingen van Tanwalbougou . Het is dankzij U dat het project STEP opgericht is. Iedereen in het dorp is U dankbaar en wenst U een lang leven zodat het project kan blijven voortbestaan.

Wat mij betreft bedank ik U dat U akkoord bent gegaan, als uitzondering, mij de kans te geven mijn studie tot het halen van het BAC diploma te vervolgen. Dat wil zeggen nog 1 jaar . Ik ben U erg dankbaar zo ook mijn vader en mijn moeder.

Mijn hele familie groet U hartelijk.

Au revoir et à la prochaine (tot ziens en tot een volgende keer)

Soubeiga Li au STEP

Het is natuurlijk best leuk om te weten hoe de schoolresultaten van de verschillende kinderen zijn. Bij ons in Nederland ga je na het verlaten van de lagere school naar de eerste klas van de middelbare school. In Burkina Faso begin je in klas 6. In de derde klas kan je eindexamen doen, dit is vergelijkbaar met onze MAVO/HAVO. Er is dan nog een 2^e en 1^e klas , bij ons VWO en dan kan je naar de Universiteit.

De STEPpers Ali en Chantal hebben MAVO/HAVO met succes gevolgd en daarna beroepsopleiding; administratie boekhoudkundige opleiding en verpleegsters opleiding.

Philippe en Fati die in juli geslaagd zijn voor hun MAVO/HAVO zijn in oktober aan een leraren opleiding begonnen .

Dit zijn de schoolresultaten van het schooljaar 2005/2006. De twee in het rood afgedrukt zijn wel over, maar op het randje en moeten dus erg hun best doen om het komend jaar niet te blijven zitten. Dit ligt niet altijd aan de kinderen, het onderwijs is vaak bedroevend slecht.

Classe de 3^{ème}

Philippe : 10,40 (admis à son BEPC)

Fati : 9,25 (admis à son BEPC)

Classe de 4^{ème}

Ibrahim : 12,50 (passe avec une bonne moyenne)

Adama : 11,50 (passe avec une bonne moyenne)

Classe de 5^{ème}

Trawina Amidou : 11.50 (passe avec 10.50)

Soubeiga Maïmouna : 15.02 (passe avec 12 de moyenne)

Classe de 6^{ème}

Salembéré Djibrilla : 14.25 (passe avec 14 de moyenne)

Bélem Madina : 10,50 (passe mais à suivre de près)

Comptabilité

Ali : 12,05 (admis à son Brevet d'Etude Professionnelle – BEP Option comptabilité)

Michel : 10,25 (passe mais avec 10 de moyenne)

Ecole de Santé

Chantal : 1^{er} semestre 10.50 ; 2^e semestre : 14.05 (passe en 2^{ème} année avec 12 de moyenne)

Dit jaar hebben wij er ook weer een nieuwe STEPper bij ,zijn naam is Etienne Ouoba. Wij hebben per email gevraagd of hij iets over zichzelf en zijn familie zou kunnen vertellen. De volgende brief kwam bij ons binnen.

Chers Amis,

C'est avec un cœur plein de joie que je vous adresse cette note. Tout d'abord mes salutations les plus respectueuses.

Bonjour ou bonsoir selon le temps qu'il fait chez vous. Je suis très content d'avoir être dans le programme de la famille STEP. Je vous souhaite la longévité et je compte sur vous pour devenir un homme de demain.

Je m'appelle OUOBA Etienne né en 1993 un petit quartier de Tanwalbougou appelé Bomoana. Mon père se nomme OUOBA Boundja cultivateur à Bomoana. Ma mère s'appelle TANKOANO Lamoudi ménagère. Dans ma famille, nous sommes au nombre de 10 dont 2 parents, 6 garçons et 2 filles.

Je suis très content et je vous souhaite une longue vie, je compte sur vous et à ceux des Pays Bas pour réussir. Car c'est grâce à vous que je suis à Fada et surtout dans la famille STEP. Je suis très ravi que vous me posiez ces questions.

Tous mes parents vous saluent et vous souhaite longue vie. Vous transmettez toutes mes salutation à ceux des Pays Bas et à tous mes amis qui me connaissent et qui ne sont pas au Pays Bas.

OUOBA Etienne

De brief van Etienne is erg formeel maar dat zijn de brieven van de andere kinderen ook altijd. Hij wenst ons ook meerdere keren een lang leven toe. In een land waar de gemiddelde levensverwachting 46 jaar is, is dat wel te begrijpen. In de wereld sterft iedere 30 seconden iemand aan malaria. En dit is een ziekte die eigenlijk alleen in derde wereldlanden voorkomt. Het is nog steeds doodsoorzaak nr. 1 in de wereld. En vooral kinderen worden hierdoor getroffen. Toen ik zeven jaar geleden samen met mijn man Burkina Faso bezocht werden wij ergens aangesproken met "les vieux", dit is oudjes in het Nederlands. Stel je voor dat je tegen iemand van 56 jaar in Nederland oudje zegt. Mensen van die leeftijd in ons land voelen zich nog jong en zijn nog actief bezig in de maatschappij. Maar in Burkina Faso zie je maar weinig mensen met grijze haren en is oud worden niet iets wat veel voorkomt.

Vertaling van de brief van Etienne:

Beste vrienden,

Het is met een hart vol vreugde dat ik jullie deze brief schrijf. Allereerst mijn zeer respectvolle groeten. Goedendag of goedenavond afhankelijk van hoe laat het bij jullie is. Ik ben erg blij dat ik in het programma van de Stepfamilie gekomen ben. Ik wens jullie een lang leven en jullie kunnen er op rekenen dat ik een man met toekomst wordt.

Mijn naam is Etienne Ouoba , geboren in 1993, in een gedeelte van Tanwalbougou dat Bomoana heet.

Mijn vaders naam is Boundja Ouoba boer in Bomoana. Mijn moeders naam is Lamoudi Tankoano en zij is huisvrouw. Mijn familie bestaat uit tien personen, vader , moeder, 6 jongens en 2 meisjes.

Ik ben erg tevreden en ik wens jullie een lang leven, en jullie kunnen er op rekenen en allen in Nederland dat ik zal slagen. Want dankzij jullie ben ik in Fada bij de STEPfamilie. Ik ben erg blij dat jullie mij deze vragen gesteld hebben.

Mijn ouders groeten jullie en wensen jullie een lang leven. Breng mijn groeten over aan allen in Nederland en aan al mijn vrienden die mij kennen en die niet in Nederland zijn.

Etienne Ouoba

Steppers in het zonnetje

De trouwe donateur die wij dit keer in het zonnetje zetten is Mini Lourens. Mede door haar actie om brieven te schrijven naar UNICEF is de school in Tanwalbougou afgebouwd. Toen ik in de zomer van 2005 de school bezocht en vroeg hoeveel geld er nodig zou zijn om de school af te bouwen, werd dit geschat op zo'n 20.000 euro. Ik vond het heel erg vervelend voor de mensen daar, maar voor dit probleem zag ik geen oplossing. En nu een jaar later staat er een schitterend schoolgebouw waar de gehele bevolking van Tanwalbougou blij en trots op is. En dit zal nog meer ouders stimuleren om hun kinderen naar school te laten gaan.

STEP bedankt alle donateurs, begunstigers, bedrijven, scholen die ons het afgelopen jaar gesteund hebben en wenst jullie allen hele fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar en hoopt dat jullie ons het komende jaar weer zult blijven steunen.

Het volgende artikel heeft in een Belgische krant gestaan en is naar STEP opgestuurd :

De 7 naar Burkina Faso

"Een kopie van Peking Express hoeft het niet te worden, maar er mag een portie avontuur in zitten". Zeven ex-Chiroleiders rijden in januari met twee busjes naar Burkina Faso. Het is een verhaal over vriendschap en sociaal engagement.

De 7, dat zijn Stef Dejonghe, Filip Claeyns, Kristof Demyttenaere, Joost Claeyns, Johan Vanassche, Wim Willaert en Piet Devlaminck. "We hebben allemaal een Chiroverleden in Passendale en zijn nog steeds de beste vrienden", vertelt Roeselarenaar Stef Dejonghe. "Al enkele jaren organiseren we een fuif voor vrienden en kennissen. De opbrengst schenken we aan STEP, een educatieproject in Tanwalbougou, een klein dorp in het oosten van Burkina Faso. Na vijf jaar wilden we dit project wel eens bezoeken. Daarom vertrekken we op 4 januari met twee tweedehandse busjes naar Burkina Faso. Het is voor ons de ideale manier om voeling te krijgen met het project dat wij jaarlijks steunen".

Postkaartjes

"Een kopie van het tv-programma Peking Express hoeft het niet te worden, maar er mag toch een flinke portie avontuur in zitten", vertellen ze enthousiast. "Elk van ons betaalt zijn eigen reis en bovendien bedachten we een manier om met onze tocht geld in te zamelen. Zo zullen de twee busjes ter plaatse verkocht worden en het geld gaat naar STEP. Op 4 januari organiseren we ook een uitzwaaifeest in Passendale. Wie komt betaalt 10 euro. Je krijgt daarvoor twee drankjes en we sturen een postkaartje vanuit Burkina Faso".

Met deze hele onderneming willen **De 7** bewijzen dat iedereen op een toffe manier iets concreets kan realiseren in Afrika. "Kijk, wij zijn geen paters", wil Stef nog kwijt. "We willen gewoon aantonen dat mensen helpen niet saai hoeft te zijn. We zijn zeven vrienden die fun maken en ondertussen iets goeds proberen te doen. Op die manier vestigen we ook de aandacht op de kracht van "kleine" ontwikkelingsprojecten. Want alle kleine beetjes helpen!"

www.de-7.be

De millenniumdoelen

189 landen hebben in 2000 met elkaar afgesproken dat vóór 2015 belangrijke wereldproblemen zijn aangepakt. Bijvoorbeeld dat alle kinderen naar school kunnen, malaria en Aids teruggedrongen zijn, de helft minder mensen van één dollar per dag hoeft te leven en meer mensen schoon drinkwater hebben.

Dat noemen we de millenniumdoelen van de Verenigde Naties.

1 De armoede halveren en minder mensen honger

Het aantal mensen dat in extreme armoede leeft, is in 2015 tot de helft teruggebracht ten opzicht van 1990.

2 Alle kinderen naar school

In 2015 volgen alle kinderen in alle landen basisonderwijs.

3 Mannen en vrouwen gelijkwaardig

Gendergelijkheid en empowerment van vrouwen zijn gerealiseerd, onder meer door gelijke participatie van jongens en meisjes in het onderwijs te realiseren voor 2015.

4 Minder kindersterfte

De sterftcijfers van kinderen onder de 5 jaar zijn in 2015 in elk ontwikkelingsland teruggedrongen met tweederde ten opzichte van 1990.

5 Verbetering van de gezondheid van moeders

Het niveau van moedersterfte is in 2015 in elk ontwikkelingsland teruggedrongen met driekwart ten opzichte van 1990.

6 Bestrijding Van HIV/Aids, malaria en andere dodelijke ziektes

Voor het jaar 2015 is de verspreiding van aids, malaria en andere ziektes gestopt.

7 Meer mensen schoon drinkwater

Meer mensen leven in een duurzaam milieu in 2015 door het integreren van duurzame ontwikkeling in nationaal beleid en halvering van het aantal mensen zonder toegang tot veilig drinkwater. Voor 2020 zijn de levensomstandigheden van tenminste 140 miljoen bewoners van krottenwijken aanzienlijk verbeterd.

8 Toegang tot betaalbare medicijnen en een eerlijk handelssysteem

Minder schulden voor ontwikkelingslanden. Er wordt een mondiaal samenwerkingsverband (partnerschap) voor ontwikkeling gesloten, met afspraken over goed bestuur, de ontwikkeling van een open en eerlijk handels- en financieel systeem, het bevorderen van jongerenwerkgelegenheid, een oplossing voor het schuldenvraagstuk en de overdracht van nieuwe technologieën.

Durf te dromen..... maak het waar!

Bovenstaande doelen lijken niet haalbaar, maar dat leken andere gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis ook niet. Zoals Nelson Mandela als eerste zwarte president van Zuid-Afrika, de eerste man op de maan en de val van de muur.

Wij willen samen met Nederlanders en Nederlandse organisaties ervoor zorgen dat Nederland een steentje bijdraagt aan het halen van deze millenniumdoelen.

Nog even ter herinnering, wij versturen geen acceptgiro's. Dit kost ons geld, wij kunnen dit beter in Burkina Faso besteden.