



STEP

NIEUWSBRIEF

Jaargang 13, N° 1 , juni/juli 2012

De Heurne 45
7255 CK Hengelo Gld
Nederland
Tel/fax: 0575 467481

Rabobanknr.: 12.13.03.268
E-mail: cmkuijperszegers@kickxl.nl
www.stepburkina.nl

Beste vrienden, vriendinnen en donateurs van STEP

Begin januari heeft Amina Nana ,onze hulp en toeverlaat in Burkina Faso een dochtertje gekregen. Het is iets te vroeg geboren maar gelukkig was alles goed met moeder en dochter. Tien dagen na de geboorte van Anne zijn de Belgen (DE 7 www.de-7.be) in Fada aangekomen en had Amina nog even de tijd om te herstellen van de bevalling. De Belgen bezoeken voor de 2^e keer ons project en hebben wij mede door hun steun al veel kunnen realiseren in de afgelopen 12 jaar..



Anne Sylviana Barka

In de landen rondom Burkina Faso is het erg onrustig, vooral in Mali, Niger en Nigeria maar gelukkig heeft Burkina Faso hier geen last van.

Een stukje uit het verslag van de Belgen:

[15 januari 2012](#)

Zaterdagmorgen, nadat we voor het eerst onze douche getest hadden in openlucht (brr, toch wat frisjes!), zijn we kristof gaan oppikken in Tebelé. Kristof was ons tegemoetgekomen met Charles, de broer van Philippe. Het was een blij terugzien... De 7 terug compleet!

Filip wou een alternatieve route nemen. Hij was de asfalt een beetje beu! We hebben dan maar de 'binnenweg' naar Fada genomen. De piste was aanvankelijk nog redelijk, maar naarmate we verder reden, werd het steeds hobbeliger. Kristof kon meteen zijn rijkunsten demonstreren.

De camion schudde serieus heen en weer en de chauffeurs moesten super geconcentreerd rijden om de putten te vermijden.

We hebben Amina verwittigd dat we niet op tijd in Fada konden geraken. We zijn een eindje van de piste afgereden op een mooi zandpleintje, waar vermoedelijk een nieuw boerderijtje zal komen. We hebben er een kampvuurtje gemaakt en er samen eentje op gedronken, wat gegeten en daarna in onze slaapzak. In tegenstelling met Ghana koelt het hier 's nachts serieus af.

Vandaag, zondag 15 januari, zijn we vroeg uit de veren. De koeboer staat bij de camion en hoopt wat spullen van ons te krijgen. We geven hem het één en 't ander, maar hij blijft rustig zitten.

Na het ontbijt zijn we vertrokken naar Fada, terug op de piste. Het gaat er nogal ruig aan toe. We doen er enkele uren over om zo'n 60 km af te leggen. Het voelt vertrouwd aan, hier zijn we nog geweest...

Aangekomen in Fada staat Amina ons op te wachten. Ze is ondertussen bevallen van een dochtertje An. We hebben heel wat geschenkjes voor de baby mee, o.a van Maria Kuijpers en heel veel andere vrijgevig. Merci!
Amina en Nana hebben de laatste jaren duidelijk goed geboerd. Zo'n 5 jaar terug had Nana nog niet zoveel werk als architect, maar nu verdient hij goed zijn boterham. Het hutje heeft plaats gemaakt voor een naar Afrikaanse normen comfortabele woning. We krijgen er een uitgebreide maaltijd voorgeschoteld en wat tijd om ons op te frissen en foto's door te mailen.

Het is tijd om richting Stephuisjes te vertrekken. Filip moet boven op de camion kruipen om de elektriciteitskabels omhoog te duwen. We hebben veel bekijks!

De Stepkinderen staan ons op te wachten, uitgedost in een piekfijn schooluniform. we vragen de kinderen zich voor te stellen, maar ze zijn erg timide. Als we hen wat later een zonnebril laten kiezen en wat cadeautjes - schoolgerief - de Franse boeken van Wim Schimmel - tandenborstel en tandpasta geven, vliegen de remmen los.

Bij deze bedankt aan allen die spullen meegaven voor het project! Het is voor hen als een geschenk uit de hemel.

Straks maken Johan en Wim een diner klaar voor de stepkinderen. Benieuwd wat dat zal geven... Er staat o.a tomatensoep op het menu en ze hebben dit hier nog nooit gegeten.

Bouw woning voor de onderwijzers van de Lagere School in Tanwalbougou



Ruim op tijd is de bouw van de woning voor leerkrachten van de Lagere school klaargekomen, zodat de Belgen het huis dat door de Provincie West-Vlaanderen gefinancierd is hebben kunnen zien en controleren. Het is voor Afrikaanse begrippen een goed en zeer degelijk gebouwd huis. De aankomst van de Belgen betekende een grote happening voor Tanwalbougou en trok veel bekijks.



Vervolg verslag van de Belgen:

Na een tocht van +/- 45 km zijn we aangekomen in Tanwalbougou.

De ontvangst is enorm!!! De schoolkinderen verzamelen rond de '7-truck' en willen allen ons de hand schudden. Wetende dat er nu ongeveer 1000 leerlingen zijn, kan je vermoedelijk wel begrijpen welke inpakt dit op ons heeft.

Het is het begin van een drukke dag. De schooldirectie en ouderraad hebben een heus schoolfeest georganiseerd van ons bezoek, zelfs alle ouders zijn aanwezig.

Eerst was er de officiële opening van het nieuwe lerarenverblijf (woning). Het is zeer mooi en degelijk gebouwd met betonsteen en betonnen vloer, metalen dak, netjes geschilderd,...

Tijd voor een gezellige Afrikaanse speech door de directeur. Eerst in het Frans, daarna in 2 lokale talen (dit voor de vele aanwezige ouders die geen Frans begrijpen omdat zij niet de kans kregen onderwijs te volgen).

Daarna werd ons een maaltijd aangeboden door de ouderraad, vlees van 'pinthaans', vergezeld van tomaat en ajuin en moutarde de Dijon.

Met dank aan Narcis die als secretaris van de ouderraad verantwoordelijk was voor deze warme ontvangst. Narcis is van vele markten thuis: hij is kapper, koeboer, vertaler tolk Frans - Engels. Hij heeft een heel goed taalgevoel, niettegenstaande hij nooit naar school is geweest. Hij was ook

curieus naar het West-Vlaams. De naam Wim kon hij niet zo goed uitspreken. Hij zei steeds 'rum', wat toch al dicht in de buurt komt...

Tijd om de camion te lossen, terwijl de kindjes terug in de klas zaten.

Het was een chaotische en hectische boel... De kinderen werden zot van blijdschap, zelf het lerarenkorps was door het dolle heen, waardoor alles in het honderd liep en we zelf even moesten pauzeren om wat structuur in de verdeling te brengen.

Hun mond viel open van alle spullen (t-shirts, petjes, boekentassen, allerlei schoolgerief...).

We hebben alle kinderen iets kunnen geven - 1000 is echt wel véél.

Na het verdelen van de spullen waren we 'piepe-dood' en hebben we onze camion verplaatst naast de nieuwe woning om wat meer op ons gemak te zijn.

Het was voor ons allen toch wel een emotionele rollercoaster...

's Avonds, terwijl Johan de couscous met erwten en ajuin (op wijze van de chef) aan het klaarmaken was, kwam de schooldirecteur samen met zijn vrouw en een leerkracht nog langs met eten. Ze hadden ook voor ons gekookt. We hebben dan maar samen alles verorberd en nog wat nagepraat over de voorbije dag.

De schooldirecteur en de leerkrachten hebben ons wel 20 keer gezegd dat ze super content waren met onze komst.

Het doet ook deugd te zien dat er een positieve evolutie is. Langzaam maar zeker, zowel bij de Stephuisjes, en de buurt eromheen, als in Tanwalbougou zelf, waar ze voorlopig nog steeds geen elektriciteit hebben.

Nieuws uit Fada N'Gourma

Daniel en Souleymane zijn gelukkig allebei geslaagd voor hun MAVO examen en gaan nu een beroepsopleiding volgen. Bibliotheek Zonnebeke heeft samen met de 7 een grote letterschuurquiz gehouden en de opbrengst hiervan 1.832,23 euro aan STEP geschonken. Dit bedrag is nu gereserveerd voor de beroepsopleiding van de twee geslaagden.

Ontwikkelingshulp staat onder druk

Burkina Faso is één van de landen welke sinds vorig jaar geen ontwikkelingshulp meer uit Nederland ontvangt. Het geld komt vaak niet op de juiste plaatsen terecht. Hulp blijft nog wel nodig maar ook STEP gaat het een en ander veranderen. Wij streven ernaar dat over tien jaar het project veel meer vanuit Burkina Faso wordt aangestuurd, maar een geldelijke ondersteuning om de voortgang te waarborgen zal naar alle waarschijnlijkheid nog wel langer nodig blijven. De mogelijkheden voor ouders om in Tanwalbougou genoeg inkomsten te verwerven om kinderen extern een vervolgopleiding te kunnen laten volgen blijven heel beperkt door de afwezigheid van een basis infrastructuur zoals elektriciteit.

Ouders, familie en inwoners van Tanwalbougou worden meer betrokken bij ons project. Deze zomermaanden moeten zij mankracht leveren voor de bewaking van de STEPhuizen. Tot nu toe werd er voor de drie zomermaanden en andere vakanties bewaking ingehuurd.

De Lagere School krijgt vanaf nu per jaar een vastgesteld geldbedrag. Dit bedrag kan gebruikt worden voor school materiaal, onderhoud, aanschaf schoolbanken enz. De oudercommissie en leerkrachten moeten zelf een begroting maken, gaan onderzoeken wat men voor dit bedrag kan doen. Zodat men bewust wordt wat de kosten zijn. Pas na onze goedkeuring maken wij geld over.

